

Aafke Romeijn @aafkeromeijn
"Ik wil niet met je naar bed." "Dat zeg je nu, maar straks piep je wel anders. Drink nou maar door." #zeghet

Marjje de Vries @marjjevries
Als stagiair miste ik de laatste trein en was gedwongen bij een collega te slapen. Hij kwam bij me in bed en raakte me overal aan #zeghet

Mos Schuttinga @mosm
Een leraar op de gereformeerde school, met een opmerking over mijn borsten. Dat ik hem provokeerde. Ik was dertien. #zeghet

Diède van Velthoven @dièdev
Op een late trein zitten wachten en een man een vuurtje komt vragen met zijn gulp open en zijn geslachtsdeel op jouw ooghoogte. #zeghet

Lammert de Bruin @lammert
Ik was 19 en werd dronken gevoerd door man die daarna flink de grens over ging ondanks mijn herhaaldelijk nee + verzet. Nee is nee! #zeghet

Jacqueline Keuning @jkeuning
Ik was 17 toen mn vakantie vriendje ff thuis n trui wilde pakken. Opeens sloot hij de deur af, gooide me op het bed en kroop op me... #zeghet

callistajippes @callistajippes
Ik was 11... de (blanke) huisvrienden van mijn ouders vonden dat prachtig... Het duurde 3 jaar. En dat was het einde van mijn jeugd. #zeghet

Julia @julika
Iemand waar ik artistiek tegenop keek die uit t niets zei dat hij vermoede dat ik goed kon pijpen. Ik schrok zo dat ik t liet gaan #zeghet

Van schaamte tot de actie #zeghet
Slachtoffers van seksuele intimidatie spreken zich uit

„Als je nou gewoon meewerkt, dan is het zo voorbij.” Dat zei de man die Anke Laterveer (35) de kleuren van het lijf trok. Een date die ze meermaals had verzocht haar huis te verlaten.

Anke voelde zich niet gehoord door de politie en schreef het daarom van zich af in een blog (22 oktober): „Ik moet mijn bed weer terugveroveren. Daar waar hij lag alsof het van hem was. Mijn lakens gooi ik weg. Vernedering was je er zelfs op 90 graden niet uit.”

Ook in Pauw deed ze afgelopen donderdag haar verhaal. „Het enige wat ik nog kon denken is: ik moet hier levend uitkomen, terwijl mijn leven helemaal niet op het spel stond, maar dat is kennelijk wat je hoofd doet. Voor mij ging het alleen nog maar daarover en dan raak ik in een soort freeze.”

Met een kennis initieerde ze vervolgens #zeghet op Twitter. De hashtag werd snel trending. Onder deze noemer roept ze vrouwen op te vertellen over seksuele intimidatie: van een ongewenst verzoek tot een drankje van een stagebegeleider tot keel dichtknippen.

Niet alleen slachtoffers, maar ook Kamerleden als Gert-Jan Segers sloegen daarop aan. Hij twittert een pagina van *Trouw* door met schokkende cijfers: **55 procent van de vrouwen in de EU zegt te maken gehad te hebben met seksuele intimidatie**, 33 procent met geweld.

Maandag werd ook de campagne 'Verbreek de stilte' gelanceerd. Op de site verbreekdestilte.nl beloven Slachtofferhulp Nederland en het ministerie van Volksgezondheid dat mensen teruggebeld worden als ze hun verhaal doen. Er staan ook tips op, zoals: „Het is raadzaam om je zo snel mogelijk lichamelijk te laten onderzoeken. Het liefst binnen 72 uur. Om vast te stellen of je lichamelijke gevolgen hebt overgehouden en om bewijsmateriaal veilig te stellen voor een eventueel strafproces en schadevergoeding.”

Hanny Lynch @hannylynch
Een vader van een vriendinnetje die me tongzoende en zei: "Niets tegen mijn vrouw of je moeder zeggen hoor!" Ik was 9 jaar #zeghet

Milou van Roon @milouvanroon
Die keer dat ik bij een 'gewone' vriend in bed sliep na avond stappen, en hij mijn borst greep en me begon te zoenen. Ik verstijfde. #zeghet

Wyrthe Nijhuis @wyrthenijhuis
Betast terwijl ik sliep door taxichauffeur. Daarna verweten dat het dom was in de taxi te slapen. #zeghet #victimblaming

maartje berendsen @maartjeberendsen
#zeghet. Ik vertel het niet. Maar het is wel gebeurd. En die angst gaat nooit voorbij - de mijne gaat over op mijn dochters.

Arzu Aslan @arzuaslan
Dat mijn mannelijke stagebegeleider een keer een drankje wilde doen en ik geen nee durfde te zeggen uit angst voor een onvoldoende. #zeghet

Hella Dee @helladee
Een vriendin kreeg van politie te horen dat ze niet verkracht kon zijn. Hoeren kun je niet verkrachten, aldus de agenten. #zeghet

Noortje Woenink @noortjewoenink
Aan de kant gaan voor iemand in de trein.. "Nee, kom maar langs mij" en dan ineens zijn kruis tegen je aangeschurd krijgen. #zeghet

Joyce Brekelmans @joycebrekelmans
Trillend staan afwassen tot de kroeg dicht was en ik zeker was dat hij weg was. Bij de naborrel het mijn collega's verteld #zeghet

Esther @esther305
'Ik heb acht maanden gevaren. Ik heb er recht op' #zeghet

DO @dand_dagprive
Bij het naar de trein brengen vol op m'n mond gekust worden door de man v het echtpaar waar ik oppas was #zeghet

Casper Li @CasperLi2015
In een overvolle tram en veel onaangenaam geduw stapte ik uit en ontdekte ik een grote gore nog warme glibbervlek op mijn broek. #zeghet

Elita Tromp @elitatromp
'Het doet pijn,' zeggen waarop hij antwoordt: 'Maar ik vind het lekker' en dan maar braaf blijven liggen omdat je medelijden hebt. #zeghet

Marjje de Vries @marjjevries
Toen ik al 15-jarige alleen naar school fietste, kneep een man me in mijn billen en lispelde over z'n schouder: "Ik vind je lekker" #zeghet

Tegen geweld is meer nodig dan subsidie

De overheid geeft gul aan de Blijf Groep, zoals de Blijf-van-mijn-lijf huizen nu heten. Er is ook een mooi congres (entree 500 euro), maar *Shirin Musa* wil iets anders.

Deze week vindt in Nederland de internationale World Conference of Women's Shelters plaats met als motto *Connect and Act to end violence against women*. De directeur van de Blijf Groep, een van de grootste organisaties voor vrouwenopvang in Nederland, is medeorganisator. Maar is het zo goed gesteld met de vrouwenopvang in Nederland? Onderdeel van de conferentie is een studiebezoek aan een vrouwenopvanghuis in Nederland. Misschien is het goed om het opvanghuis van de Blijf Groep in Heemskerk te bezoeken? De Nederlandse overheid is niet van plan zich misstanden in de Nederlandse vrouwenopvang aan te trekken. Zou internationale druk kunnen helpen? Twee maanden geleden ontvluchtten drie vrouwen het blijf-van-mijn-lijf huis in Heemskerk. Het was er smerig, er heerste schurft, er vond prostitutie plaats en de vrouwen werden niet of nauwelijks begeleid naar zelfstandigheid buiten de opvang. Vrouwen moesten bedelen om eten voor hun kinderen te kopen. Klachten hierover werden beantwoord met intimidatie. Radio 1 en het *Noordhollands Dagblad* besteedden aandacht aan de situatie van de vrouwen. De stichting Femmes for Freedom ging met de vrouwen naar de gemeente Haarlem, die verantwoordelijk is voor het toezicht. De staatssecretaris van VWS werd aangesproken op de zaak door de PvdA en de SP, die om een onafhankelijk onderzoek vroegen. Inmiddels zijn we twee maanden verder. Twee van de drie vrouwen zitten nu noodgedwongen weer in dezelfde opvang, een omdat de gemeente haar - met twee jonge kinderen - dwong te kiezen tussen terug naar deze opvang of de daklozenopvang; de andere omdat de Jeugdzorg haar kinderen uit huis plaatste en

ze dat ze haar kinderen alleen terug zou kunnen krijgen als ze terug zou gaan. Wacht even, wat gebeurt hier nu? Drie vrouwen brengen de moed op om te klagen over de behandeling die hun ten deel valt en vooral over de afhankelijkheid waar ze door de gesubsidieerde hulpverlening in gehouden worden. Hun klachten zijn geen onzin, vraag het aan SP-Kamerlid Saadet Karabulut, SP-raadslid Sibel Ozogul of de journalist van het *Noordhollands Dagblad*. Of aan de Blijf Groep zelf, die een deel van de klachten toefat. Maar wat is het gevolg? De gemeente Haarlem is tevreden met de toezegging van de Blijf Groep dat er een onderzoek komt. De staatssecretaris belt met de Blijf Groep en schrijft

De directeur van de Blijf Groep ('Thuis in huiselijk geweld') verdient meer dan de premier

hun reactie over. Een onafhankelijk onderzoek is volgens hem niet nodig, want het onderzoek in opdracht van de Blijf Groep is onafhankelijk. En wie praat er met die vrouwen? De Haarlemse wethouder één keer, alleen omdat we op de stoep stonden en niet weggingen. De staatssecretaris van VWS niet. De Blijf Groep stuurt een advocaat op de klokkenluidster af (geloof u nog dat het onderzoek in opdracht van de Blijf Groep 'onafhankelijk' is, zoals de staatssecretaris stelt?). De vrouwen staan dus in de kou. Dit is niet de eerste keer. In 2012 concludeerde een onderzoek naar wantoestanden in het 'heli-huis' Hilversum dat er niet tot onvoldoende extern toezicht was. Op klachten vanaf 2007 (sic!) werd door de gemeente en de landelijke federatie 'niet doorgepak'. Femmes for Free-



ILLUSTRATIE ANGEL BOULIGAN

dom heeft signalen dat de situatie ook bij andere opvanginstellingen dan de Blijf Groep niet in orde is en doet hier verder onderzoek naar. Dit falen van de overheid gaat ons allemaal aan. De Blijf Groep alleen kreeg vorig jaar 14 miljoen euro subsidie. De directeur verdient meer dan premier Rutte (162.00 tegen 144.000 euro - u kunt het nakijken in het jaarverslag. En o ja, de entree om aanwezig te zijn bij de World Conference of Women's Shelters is 500 euro, staat ook gewoon op de website.) Maar de vrouwen moeten bedelen. Als iemand de moed heeft om te klagen, gaan de klachten in de doofpot. De overheid is niet geïnteresseerd in de echte situatie van deze vrouwen, noch in de vraag hoe ons belastinggeld wordt besteed. De Blijf-van-mijn-lijf huizen zijn ontstaan uit de feministische strijd. Helaas zien we nu dat de vroegere feministen zich tevreden wentelen in hun subsidiebad en hun gebeukte zusters laten stikken. De naam Blijf Groep zegt het al: het bedrijfsproces staat centraal, niet het

slachtoffer. 'Thuis in huiselijk geweld', luidt de slogan. We zijn het erover eens dat geweld tegen vrouwen een maatschappelijk probleem is. We staan voorop om mooie internationale verklaringen af te leggen. Maar als we een misstand in Nederland moeten oplossen, kijkt de overheid weg nadat ze haar subsidieoffer gebracht heeft. Dat is ook een maatschappelijk probleem. Wat voor trauma's zullen de kinderen van deze vrouwen hebben als ze opgroeien? Wij betalen als samenleving de rekening als we blijven wegstaren van deze vrouwen en hun kinderen.

Shirin Musa is directeur Femmes for Freedom/Defending Women's Rights, een stichting die opkomt voor vrouwenrechten en voor vrouwen die gevolgen ondervinden van huwelijkske gevangenschap.

Alice Geuk @Alice_Geuk
#zeghet Jarenlang als kind door oom misbruikt en als 20-er door een "vriend" misvormt je niet alleen op seksueel gebied. #Verdrietig

Sunita Biharie @Sunita_Biharie
Ik ben als kind misbruikt in een kindertehuis en door mijn biologische vader #zeghet

miriam den broeder @miriamdenbroeder
Voor B. die werd misbruikt door haar grote broer en na 30 jaar het zwijgen doorbrak, en niet werd geloofd door de familie #zeghet

Arja van den Bergh @arjavanbergh
Drukke kroegen, disco's, concerten: al passerend bewust geplaatste handen voelen bij billen en middel. Standaard, sinds m'n 14e. #zeghet

Ina Dijkstra @inadijkstra
Op mijn 9de aangerand door de meester, van mijn 20ste-21ste misbruikt door mijn vriendje. #zeghet

Tatse @tatse
Ik was 17, in een disco stak een kennis zijn hand tussen mn benen. Ik sloeg hem. Hij lachte keihard. #zeghet

Joyce Brekelmans @joycebrekelmans
Experiment: retweet als jij ook een boksbeugel van je sleutelbos improviseert als je 's avonds alleen buiten bent #zeghet

Arja van den Bergh @arjavanbergh
Als 16-jarige achterop geraakt van disco naar huis. Man probeert me van m'n fiets te sleuren, lukt niet, want auto rijdt langs. #zeghet